

Paasbericht van Stuurgroep Karmelbeweging

Pasen, het moment dat in onze geloofstraditie staat voor 'en toch gaat het door!'

Hij leeft en van daaruit leven wij.

Maar zo simpel was dat voor de eerste leerlingen natuurlijk niet. Jezus liet zich na zijn opstanding wel een aantal keren aan hen zien, tot in het tastbare van zijn wonden toe, maar uiteindelijk zouden ze toch zonder Hem verder moeten.

Verwarring overheerste vaak. Zijn inspirerend leiderschap ontbrak en dat deed zich voelen. Wat in de Evangeliën en Handelingen in het kort geschetst wordt, is een proces van jaren geweest. Wat stelt onze gemeenschap van leerlingen voor? Waar moeten we op koersen? Hoe moeten we onze samenkomsten gestalte geven? Wie draag waarvoor verantwoordelijkheid en hoe dragen we elkaar?

Zo'n gevoel van onzekerheid, zoeken en verwarring beleefden ook wij, toen we deze week als kersverse stuurgroep Karmelbeweging voor het eerst vergaderden.

We begonnen met een moment van gebed en maakten vervolgens uitgebreid kennis met elkaar. Een mooie ontmoeting! Daarna overwogen we hoe we het best konden samenwerken en hoe we onderling de rollen kunnen verdelen. We vroegen ons af waar ieders kwaliteiten liggen, maar ook waarin we elkaar kunnen versterken en waar we aan kunnen groeien. We kwamen daarbij tot de volgende verdeling:

- Anja blijft penningmeester,
- José wordt secretaris,
- Wilhelminen krijgt de rol van vice voorzitter, met speciale aandacht voor de onderlinge contacten binnen Karmelbeweging.
- Pierre zal het voorzitterschap bekleden.

Het feit dat er een vacature is in de stuurgroep, ervaren we als een signaal. Niet per se als een teken van zwakte. We zijn een beweging met een beperkt aantal leden, waarvan velen al stuurgroep-lid zijn geweest en anderen vaak al op allerlei andere gebieden actief zijn binnen de Karmelfamilie, zowel landelijk als lokaal. Er is een grote bereidheid zich in te zetten en lid zijn van de stuurgroep is daarvan maar één van de vele mogelijkheden. De kracht van Karmelbeweging zit niet vast aan de stuurgroep, maar aan de breedte en diepgang van onze bewogenheid. Vanuit dat perspectief willen we de komende tijd luisteren naar wat ieder van ons en iedere regio nodig heeft om zich verbonden te voelen met Karmelbeweging en met de Karmel als geheel.

Van harte willen wij hier de leden van de voorgaande stuurgroep danken voor de manier waarop zij hun taak hebben opgepakt. Wij vinden het een eer om in jullie voetsporen te mogen treden.

We openden de vergadering met een tekst die we tot slot graag met jullie delen en jullie daarbij een mooie en gezegende paastijd toewensen.

Dat er licht mag zijn,
Licht in onze ogen,
zodat we elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen,
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.
Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen,
met het geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
"Ik ben het licht van de wereld!"



De nieuwe stuurgroep,
Anja, Wilhelminen, José en Pierre